

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ *

‘Η Πυθαγόρειος Φιλοσοφική ‘Εταιρεία είναι συνολική προσπάθεια τῶν φιλοσοφίας γενσαμένων ἐπιστημόνων, πρὸς καλλιέργειαν καὶ διάδοσιν τοῦ Πυθαγορισμοῦ, τῆς Πυθαγορείου δηλ. φιλοσοφίας, ἐν ‘Ελλάδι, δι’ ἣς παρέχεται τρόπος εὐτυχοῦς διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀντάξιος τοῦ προορισμοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ.

‘Αφοῦ δὲ καὶ εἰς ἀπομεμαχρυσμένας γωνίας τῆς γῆς, ὡς λ.χ. εἰς τὴν Αὐστραλίαν, Ἀγγλίαν καὶ εἰς τὰ νότια τῆς Βραζιλίας, ὑπάρχουσιν ἀπὸ ἔτῶν ὅχι μόνον ‘Εταιρεῖαι Πυθαγόρειοι, ἀλλὰ καὶ μεγάλα Νεοπυθαγόρεια ‘Ιδρυματα, καθῆκον πάντων τῶν ‘Ελλήνων ἐπιστημόνων, ἴδιαιτέρως δὲ τῶν Καθηγητῶν τῆς Φιλοσοφίας, ἥτο καὶ είναι ἡ Ἰδρυσις εἰς τὴν Μητέρα πάσης ἐπιστήμης ‘Εταιρείας πρὸς σπουδὴν εὐρέως καὶ ιστορικῶς καὶ συστηματικῶς τῆς ἐπιστήμης τῶν ἐπιστημῶν, τῆς φιλοσοφίας, καὶ δὴ καὶ τῆς Πυθαγορείου, ἥ; τὸ σωτήριον ἔναυσμα είναι τὸ ὑπέρτατον δώρημα εἰς τὸν ἀνθρωπόν. “Αν δὲ τοῦτο ἐπεβάλλετο εἰς πάσας τὰς ἐποχάς, ἐπιβάλλεται μάλιστα εἰς τὰς σημερινὰς ἡμέρας, καθ’ ἃς ὁ ἀνθρωπός, ἀπολέσας σχεδὸν πάντα χαλινόν, βαίνει κατὰ χρημάτων καὶ ἔχει ἀνάγκην ἐπανορθώσεως τοῦ θνητοῦ αὐτοῦ βίου, ἥν ἡ φιλοσοφία καὶ δὴ καὶ ἡ Πυθαγόρειος δύναται νὰ πορίσῃ.

‘Αλλὰ διατί ἔχει ἀνάγκην τῆς Πυθαγορείου φιλοσοφίας ἡ ἀνθρωπότης σήμερον;

Διότι ὑπεύθυνος διὰ τὸν χωρισμὸν τῆς ἀνθρωπότητος σήμερον εἰς δύο ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα είναι ἡ φιλοσοφία ἡ ἀπὸ τοῦ ‘Ἐπικούρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀχολουθησάντων, ἥτις, ἀπαρνηθεῖσα τὰ σωστικὰ καὶ αἰώνια κηρύγματα τοῦ Πυθαγόρου, ἥγαγεν εἰς τὴν ἐγκατάλειψιν καὶ ἔξωσιν τῆς ἀρετῆς

* Εἰσήγησις εἰς τὴν πρώτην συνεδρίαν τῆς Πυθαγορείου Φιλοσοφικῆς ‘Εταιρείας, τῇ 29η Νοεμβρίου 1963, ἐν τῇ Φιλοσοφικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου ‘Αθηνῶν. Τὸ χειρόγραφον τῆς μελέτης είχε παραδοθῆ εἰς τὴν διεύθυνσιν τῆς « ‘Ἐπετηρίδος » ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ συγγραφέως.

ἀπὸ τῶν σχολείων καὶ εἰς τὸ κατρακύλισμα σήμερον τῶν ἡθικῶν ἀξιῶν, ἐμφαινόμενον καὶ ἐξ ἄλλων μαρτυριῶν καὶ ἐκ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἐγκλήματος, ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς, μεταξὺ τῆς νεότητος, ὅσον καὶ τῆς ὥριμου ηλικίας.

"Ἐχει λοιπὸν ἢ ἀνθρωπότης, μάλιστα δ' ἢ 'Ἐλλάς, ἢ ἀξιοῦσα, λόγῳ τῆς ἴστορίας, τῆς θέσεώς της καὶ τῆς ἀποστολῆς της, τὴν πρωτοπορείαν εἰς τὸν πολιτισμὸν τῆς ἐνουμένης σήμερον ἀνθρωπότητος, ἀνάγκην ἔγετον, ὁδηγοῦ, ἀναβιοῦντος ὑποδείγματα ἐπανορθωτικὰ τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καὶ μεθόδους καρποφόρους ἀσκήσεως τῆς ἀρετῆς.

Τοιοῦτος μέγας ὁδηγὸς ἀνὴρ ὑπῆρξεν ὁ Πυθαγόρας, δστις, ἐμφανισθεὶς εἰς ἐποχὴν ἡθικῆς καταπτώσεως τῆς τότε κοινωνίας, δι' ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τὰς ἀρετὰς ἀσκοῦντος, ἀνύψωσε τὸν Κρότωνα καὶ τὰς πέριξ πόλεις εἰς ὕψος ἀρρητον καὶ παρέσχεν ὑποδείγματα εὐτυχοῦς βίου ἀτόμων καὶ λαῶν, ἀποδειχθεὶς αἰώνιος διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸν Πυθαγόραν τοῦτον, κατὰ τὸν 'Ιάμβλιχον, οἵ τῆς ἐποχῆς του ἀνθρωποι «ἔνα τῶν 'Ολυμπίων θεῶν ἐφῆμιζον, εἰς ωφέλειαν καὶ ἐπανόρθωσιν τοῦ θνητοῦ βίου, λέγοντες, ἐν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ φανῆναι τοῖς τότε, ἵνα τὸ τῆς εὔδαιμονίας τε καὶ σωτηρίας σωτήριον ἔναυσμα χαρίσηται τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, οὗ μεῖζον ἀγαθὸν οὔτε ἥλθεν, οὔτε ἥξει ποτέ, δωρηθὲν ἐκ θεῶν».

Καὶ διατί τὸ ὑπὸ τοῦ Πυθαγόρου τοῦτο θεῖον ἔναυσμα, ἢ Πυθαγορείος τ.ε. φιλοσοφία, θεωρεῖται ἀνωτέρα πάσης ἄλλης φιλοσοφίας;

Διότι, ἀν συγκρίνωμεν τὰ μέχρι σήμερον 60 περίπου φιλοσοφικὰ συστήματα, ἀπὸ τοῦ «βιβλίου τῶν νεκρῶν» τῆς Αἰγύπτου (3500 π.Χ.) μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, θὰ ἴδωμεν ὅτι ὅχι μόνον εἰς τὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν φιλοσοφίαν ἐπιβάλλεται ἡ ἐπιστροφὴ τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητος εἰς τὴν Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν καὶ τὴν φιλοσοφικὴν μέθοδον, πρὸς δημιουργίαν τοῦ νέου ἔνιαίου καὶ ἀξίου τοῦ ἀνθρώπου πολιτισμοῦ. Τοῦτο δέ, ἐπειδὴ τὰ φιλοσοφικὰ ταῦτα συστήματα, ἀντιβαλλόμενα πρὸς τὸν Πυθαγορισμόν, ὑστεροῦν, δὲν εἶναι πλήρη καὶ εἶναι ἀνεπαρκῆ διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπόν, νὰ παράσχωσι δηλ. πρακτικὸν τρόπον εὐτυχοῦς ζωῆς καὶ νὰ δημιουργήσωσι πολιτισμόν.

Καὶ τοῦτο διότι, ἀν θελήσωμεν συνοπτικῶς νὰ ἔξετάσωμεν καὶ νὰ συγκρίνωμεν τὰ 60 αὐτὰ συστήματα καὶ τοὺς εἰς ταῦτα στιχοῦντας φιλοσόφους, θὰ ἴδωμεν ὅτι διαφόρως οὔτοι τὸ ἔργον τῆς φιλοσοφίας ἀντιλαμβάνονται καὶ διαφόρους ἐκδοχὰς περὶ αὐτοῦ ἔχουσιν. Οὕτω :

1. Πολλοὶ τῶν φιλοσόφων τὴν φιλοσοφίαν δρίζουσιν ὡς «φιλοσοφεῖν», δηλ. ἀνήσυχον ζήτησιν τῆς ἀληθείας. Καὶ ὅντως, ἀν ἀναλογισθῶμεν τί κάμνει δι φιλόσοφος, θὰ ἴδωμεν ὅτι οὔτος φύσει ἐπιθυμεῖ καὶ ζητεῖ νὰ εῦρῃ τὰς αἰτίας τῶν πραγμάτων καὶ φαενομένων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, πῶς ταῦτα συμβαίνουσι καὶ διατί, ἐρμηνεύων αὐτά, ἀναλύων λογικῶς καὶ κρίνων τὰς ἀντιλήψεις καὶ γνώσεις του. Τὴν τοιαύτην ἀνάλυσιν καὶ κριτικὴν

ἔξεταισιν γνωμῶν καὶ γνώσεων, βλέπομεν σχεδὸν εἰς πᾶν φιλοσοφικὸν περιοδικὸν τῶν ἡμερῶν μας.

'Ἄλλ' εἶναι ὀράγε αὐτὸς ὁ δρισμὸς καὶ τὸ ἔργον τῆς φιλοσοφίας :

'Ἐν πρώτοις θὰ ἡδύνατο τις νὰ παρατηρήσῃ, ὅτι ἀνήσυχος ἔρευνα καὶ κριτικὴ χαρακτηρίζει ὅχι μόνον τὴν φιλοσοφίαν, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἐπιστήμην. "Ἐπειτα δὲ ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, ἀδιαφόρως δὲν μεταχειρίζεται τις τὰς αὐτὰς λογικὰς μεθόδους εἰς τὴν εὑρεσίν της, εἶναι ὑποκειμενικὴ καὶ διαφέρει ἀπὸ φιλοσόφου εἰς φιλόσοφον.

2. 'Η ἐκ παραδόσεως περὶ φιλοσοφίας ἀντίληψις : ἡ φιλοσοφία δηλ. εἶναι μεταφυσικὴ ἢ ὀντολογία, ἐφ' ὅσον τὰ μεγάλα προβλήματά της, τὸ πρόβλημα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, τὸ πρόβλημα τοῦ πνεύματος ἢ τῆς ψυχῆς καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ "Οντος ἢ τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὰ τρία μεγάλα προβλήματα τῆς μεταφυσικῆς, ἢ δποία ἔξετάζει ταῦτα ἀνυψουμένη πέραν τοῦ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀντιληπτοῦ κόσμου, καταλήγοντα εἰς γενικεύσεις, αἵτινες ἔρμηνεύουν τὸ δλον, τὸ Σύμπαν καὶ Ἰδιαιτέρως τὴν ζωήν, δπως αὕτη φανερώνεται εἰς τὴν συνείδησίν μας ἀμέσως καὶ αὐθορμήτως. Τὸ ἔργον τοῦτο ἐπιχειρεῖ ἡ φιλοσοφία δι' ἐνοράσεως ἢ διαισθήσεως, δι' ἃς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνυψωθῇ τις πέραν τοῦ κόσμου τῆς ἐμπειρίας καὶ νὰ καταλήξῃ εἰς ἀνωτέρας γενικεύσεις, νὰ διεισδύσῃ εἰς τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων, εἰς τὸ ἀπόλυτον, τὸ ὑπερφυσικόν, τὴν μεταφυσικὴν ἀληθείαν, εἰς τὸ « ὄντως » Ον ».

Εἰς ταῦτα ὅμως προβάλλεται, πλὴν ἄλλων, ἢ ἀντίρρησις :

'Ἐφ' ὅσον καὶ ἄλλαι ἐπιστῆμαι φιλοσοφοῦν, διότι καὶ εἰς αὐτὰς παρουσιάζονται ἴδεαι περιεκτικαί, ἔξερχόμεναι τῶν δρίων τοῦ ἴδικοῦ των πεδίου, (διὸ καὶ ἔχομεν καὶ φιλοσοφίαν τῆς ἱστορίας, φιλοσοφίαν τοῦ δικαίου κ.λ.), διατί, ἔρωτάται, νὰ μὴν δνομάζωνται καὶ αἱ ἐπιστῆμαι φιλοσοφίαι ;

"Ἐπειτα, ὁ περιορισμὸς τῆς φιλοσοφίας εἰς τὰ ὡς ἀνω τρία μεγάλα προβλήματα, ἀποκλείει τὰ προβλήματα τῆς Ἡθικῆς, τῆς Αἰσθητικῆς, τὰ ἐπιστημολογικὰ (τοῦ δυνατοῦ τῆς γνώσεως, τῆς πηγῆς αὐτῆς καὶ ἄλλα συναφῆ προβλήματα).

3. "Οθεν ἄλλοι τὴν φιλοσοφίαν θεωροῦσι καθαρὰν ματαιοπονίαν, ὡς ὁ Comte π.χ. καὶ ὁ ὄπαδὸς αὐτοῦ Coblot, ὅστις κινή καταλήγει εἰς τὴν ἀρνησιν πάσης φιλοσοφίας.

Εἰς τοῦτο ὁ Coblot ἀγεται ἐκ τῆς σκέψεως ὅτι, ἐφ' ὅσον αἱ ἐπιστῆμαι πᾶσαι ἐκ τῆς φιλοσοφίας προήλθον, δ.τι ἀπομένει εἰς τὴν φιλοσοφίαν, εἶναι ὑπόλειμμα, εἶναι μέρος τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως, τὸ δποῖον δὲν κατώρθωσε νὰ λάβῃ ἐπιστημονικὸν ἔνδυμα. Διὰ τοῦτο πιστεύει ὁ Coblot, ὅτι μίαν ἥμεραν ἡ φιλοσοφία, διὰ τῆς ἴδιας της προόδου, θὰ καταλήξῃ εἰς τὴν ἐπιστήμην.

4. "Άλλ' εἶναι, λέγουσιν ἄλλοι φιλόσοφοι, ἐπαρκής ἡ ἐπιστήμη εἰς ἐκτίμησιν τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἡθικοῦ καὶ τοῦ ὕραίου, τῶν αἰωνίων αὐτῶν ἀξιῶν, αἱ δποῖαι ἰσχύουν μόναι τῶν καὶ ἵστανται εἰς τὴν συνείδησίν μας, ὅχι δπως

παρουσιάζονται εἰς τὴν πραγματικότητα, ἀλλ' ως πρότυπα, κριτήρια και κανόνες ρυθμίζοντες πᾶσαν ἐπὶ μέρους ἀξίαν :

Διὰ τοῦτο ἄλλοι φιλόσοφοι ἔκδέχονται τὴν φιλοσοφίαν, ως ἔχουσαν ἔργον τὴν ἔκτιμησιν και μελέτην τῶν ἀξιῶν, οὐχὶ ὅπως αὗται παρουσιάζονται εἰς τὴν πραγματικότητα, ἀλλ' ως δεοντολογικὰ πρότυπα και κριτήρια και κανόνας.

5. "Άλλοι πάλιν τὴν φιλοσοφίαν ὥστε ἐνέργειαν « λόγοις και διαλογισμοῖς τὸν εὑδαίμονα βίον περιποιοῦσαν ».

"Άλλ' ἡ ἀντίληψις αὗτη (τοῦ Ἐπικούρου) περιορίζεται μόνον εἰς τὴν ρύθμισιν τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου και πρωταρχικὴν σημασίαν δίδει εἰς τὴν βιοθεωρίαν, ἐγκαταλείπει δὲ τὴν κοσμοθεωρίαν και εἶναι μονομερής, καίτοι ὑπῆρχεν μεγάλων φιλοσόφων βιοφιλοσοφίαι ἀνευ κοσμοθεωρίας, ως ἡ τῶν Σεφιστῶν, τοῦ Σωκράτους, τοῦ Τολστόη κ.ἄ.

6. Διὰ τὴν μονομέρειαν ταύτην, ἄλλοι φιλόσοφοι ἄλλως τὴν φιλοσοφίαν ἀντιλαμβάνονται και δὴ καί : ώς καθολικήν, γενικωτάτην ἐπιστήμην.

Καίτοι δὴ. αὕτη ἀπεστερήθη τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, εἶναι πάλιν καθολική, ἔργον ἔχουσα νὰ δημιουργῇ ἐνιαίαν περὶ τοῦ κόσμου και τοῦ βίου θεωρίαν, ὑπάγουσα ὑπὸ μίαν εἰκόνα, ἀφ' ἐνὸς μὲν τὴν εἰκόνα τοῦ κόσμου, ἀφ' ἐτέρου δὲ τὴν εἰκόνα τῆς ζωῆς. Καὶ τὴν δημιουργίαν της ταύτην ἐπιχειρεῖ ἡ φιλοσοφία, λαμβάνοντας ὑπὲρ ὅψιν τὰ πορίσματα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ἔχουσα οὕτω καθολικὸν κῦρος.

"Η φιλοσοφία, κατὰ ταῦτα, συμπληροῦται διὰ τῆς ἐπιστήμης και ἡ συμπλήρωσις αὕτη εἶναι σήμερον περισσότερον ἐπιτακτική, διότι ἡ ἐπιστήμη ὑποχωρεῖ βαθμηδὸν εἰς τὴν θέσιν τῶν συμβόλων και τῶν μαθηματικῶν ἔξισώσεων και ἀδιαφορεῖ περὶ τοῦ τί ὑπάρχει δπισθεν τῶν συμβόλων.

"Άλλ' ἀκριβῶς, εἰς αὐτὸν τὸ « τί κεῖται δπισθεν τῶν φαινομένων », εὑρίσκεται τὸ κύριον ἔδαφος τῆς φιλοσοφίας.

7. "Ἄς ιδωμεν, τώρα, πῶς ἀντιλαμβάνεται δος Πυθαγόρας τὴν φιλοσοφίαν, ποῖος δος σκοπὸς αὕτης, ποῖαι αἱ βασικαὶ της ἔννοιαι, τίς ἡ μέθοδος του πρὸς μελέτην αὕτης και ώς ἐκ τούτων, τίς ἡ ἀξία τοῦ Πυθαγόρου.

Φιλοσοφία, κατὰ τὸν Πυθαγόραν, εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς σοφίας, ἡ ἔρευνῶσα τ.ἔ. τὸ νόημα και τὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς και τὴν ἀντικειμενικὴν ἀλήθειαν, τὰ δύντως δηλ. δύντα, τὰ ἀληθῆ, τὰ πραγματικά, τὰ αἰώνια, τὸν πνευματικὸν κόσμον, κατὰ δεύτερον δὲ λόγον τὰ φυσικὰ ἀντικείμενα, ἔργα και τὸν φαινομενικὸν κόσμον, τὸν ὑλικόν, περὶ τοῦ δποίου ἀσχολεῖται ἡ ἐπιστήμη.

"Ἀσχολεῖται δ' ἡ φιλοσοφία μὲ τὴν ἔρευναν τοῦ διατί μᾶλλον και οὐχὶ μὲ τὸ τί και πῶς. Ἀνίκανος δὲ νὰ παραμείνῃ εἰς τὰ ἐπὶ μέρους, ἀσχολεῖται μὲ τὰς γενικότητας, πάντοτε ἀγωνιζομένη νὰ συλλαμβάνῃ τὴν ὅλότητα τῶν πραγμάτων, ἀνθρωπίνων και θείων.

Συνίσταται δηλ. η Πυθαγόρειος φιλοσοφία εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ἀύλων και αἰώνων πραγμάτων, ἐνῷ η ἐπιστήμη μὲ τὴν γνῶσιν τῶν ὑλικῶν και προσκαίρων πραγμάτων. 'Αφ' ἔτέρου δὲ η ἐπιστήμη εἶναι η γνῶσις τῶν ἐπὶ μέρους, ἐνῷ η φιλοσοφία εἶναι η ἐπιστήμη τῶν γενικοτήτων.

Κατὰ ταῦτα, τὰ ἴδαινικὰ τῆς Πυθαγορείου φιλοσοφίας εἶναι ὅμοια πρὸς τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ως ἐκ τούτου δὲ οἱ πρῶτοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ('Ιουστῖνος, Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, Εὐσέβιος, Αὐγουστῖνος) τὸν Πυθαγόραν, ως και τὸν Σωκράτη και τὸν Πλάτωνα, ἔχαρακτήριζον ως χριστιανοὺς πρὸς Χριστοῦ και βραδύτερον μεταξὺ τῶν ἀγίων τούτους ἔξιωγράφιζον¹.

Διὰ τοῦτο δὲ και σήμερον, η τε ἐπιστήμη σχεδὸν πᾶσα και η φιλοσοφία πρὸς τὸν Πυθαγόραν, 2500 ἔτη ὀλίσω, ἐπανέρχονται και αὐτοῦ τὰ κηρύγματα ἀσπάζονται και ἀναδιδάσκουσι.

Καὶ τίνες αἱ βασικαὶ ἔννοιαι τοῦ Πυθαγορισμοῦ;

Η Πυθαγόρειος φιλοσοφία βασίζεται ἐπὶ τῆς γνῶσεως μᾶλλον η τῆς πίστεως. "Αν τις γνωρίζῃ τὰς κατ' οὐσίαν ἀξίας τῆς ζωῆς και τὸ διατί, σιέκεται ἐπὶ στερεοῦ ἐδάφους και κατανοεῖ, διατί μία ὁδὸς εἶναι ἀρίστη και ἀκολουθητέα και ἐνεργεῖ μετὰ μεγαλυτέρας βεβαιότητος. Ἐνῷ ἄλλοι, ἄλλα κηρύγματα και ἄλλα πράττουσιν.

Η Πυθαγόρειος φιλοσοφία δοχεται και λήγει και στηρίζεται ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ τοῦ κόσμου, οὗτινος οἱ Νόμοι εἶναι ἐπιστημονικοὶ και διέπουσι τὸ Σύμπαν και τὰ ἐν αὐτῷ φαινόμενα.

Νόμοι δὲ διέπουσι τὸ Σύμπαν, ών κύριος εἰς, ὁ Θεῖος Παγκόσμιος Νόμος, οὗτινος κορυφὴ εἶναι δ τῆς ἀρμονίας και ἴσορροπίας, ως και μία Ἀλήθεια. Εἶναι δὲ οὗτος συγχρόνως Κοσμικός, Φυσικός και Ἡθικός Νόμος.

Διὰ τῆς γνῶσεως δὲ τοῦ Θεοῦ και τοῦ Κοσμικοῦ Νόμου και διὰ τῆς συμμορφώσεως πρὸς τὸν Νόμον τούτον και τὸν συντονισμὸν τοῦ τρόπου ζωῆς πρὸς αὐτόν, εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι τις εὔτυχης και νὰ ζῇ βίον ἐπίγειον ἀξιόλογον και εὐδαιμονα.

Η οὐσία τοῦ Πυθαγορείου τρόπου ζωῆς εἶναι δ Νόμος τῆς ἀμοιβῆς, δστις δὲν εἶναι η μία δψις τοῦ ἀνεγνωρισμένου Κοσμικοῦ Νόμου τῆς ἀρμονίας και τῆς ἴσορροπίας.

Η λειτουργία τοῦ Νόμου τούτου εἰς δλην τὴν φύσιν εἶναι ζήτημα ἐπιστημονικῆς ἐπιβεβαιώσεως, διότι πάντα τὰ πράγματα ἀγονται ἀδυσωπήτως εἰς τὴν ἴσορροπίαν, τὸ δρθὸν και τὸ ἀγαθὸν και δ ἀνθρώπος δύναται νὰ συντονίσῃ τὸν βίον του ἐπὶ τῆς γνῶσεως ταύτης.

Εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Πυθαγόρου, η σπουδαιότης τοῦ ἀτόμου ἀνα-

1. Βλ. Γ. Σακελλαρίου, Πυθαγόρας ὁ Διδάσκαλος τῶν αἰώνων, Ἀθῆναι 1963, σ. 144, 255, 340, ἔνθα και αὐθεντικὴ φωτογραφία τοιχογραφίας τῆς Μονῆς Μεγίστης Δαύρας, εἰς ην είκονίζεται δ Πυθαγόρας μεταξὺ ἀγίων.

γνωρίζεται και τονίζεται· ἔκαστος ἀποτελεῖ μίαν μονάδα εἰς ἐν σύνολον, εἶναι μέρος μιᾶς ἐνότητος· ώς ἐκ τούτου, ἔκαστος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὸν ἄλλον. Πᾶν εἶναι αἴτια ἐνὸς ἀποτελέσματος και τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς πορείας και τοῦ προορισμοῦ τοῦ συνόλου Σύμπαντος.

"Η Πυθαγόρειος φιλοσοφία διδάσκει, ὅτι ὅλοι οἱ ἀνθρώποι εἶναι τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ἀποβαίνουσι δὲ τοιαῦτα, διὰ τῆς ἀνυψώσεως ἐαυτῶν πρὸς τὸ Θεῖον Ἔγώ. Ως τέκνα δὲ τοῦ Θεοῦ, ἔκαστον ὀφείλει νὰ σέβεται ἐαυτὸν και οὐδέποτε νὰ καταφρονῇ ἐαυτό.

"Η ζωὴ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐγένετο, ἵνα ζῆ τις εὔτυχὴς και μὲν φόβου η τρόμου. Ἡ ζωὴ δμως δέον νὰ εἶναι ζωὴ μέτρου και ἐκτιμήσεως τῆς ἀγαθότητος, τῆς ἀληθείας και τοῦ κάλλους. Ως ἐκ τούτου δὲ η ἀληθήσις φιλοσοφία, καταδεικνύει δ Πυθαγόρας, εἶναι κατ' οὐσίαν θρησκεία.

"Υπὸ πάντων δὲ δ Πυθαγόρας ἐθεωρεῖτο ὡς θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς και ἰδρυτὴς θρησκείας και δὴ και θρησκείας ἐπιστημονικῆς. Οὐδεμία δὲ φιλοσοφία τοῦ Δυτικοῦ κόσμου ἐμπνέεται ὑπὸ τόσης θρησκευτικῆς ζέσεως, ως δ Πυθαγορισμός, διότι οὐδὲν ἐκ τῶν διδαγμάτων του στερεῖται τῆς λέξεως Θεὸς η κατά τινα τρόπον δὲν σχετίζεται πρὸς τὸ δντως Ὅν.

Εἶναι δὲ τὸ Πυθαγόρειον φιλοσοφικὸν σύστημα μοναδικὸν μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, καθ' ὅτι ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσῃ ἐπιστημονικὴν θρησκείαν, βασιζομένην ἐπὶ ἐπιστημονικῶν γνώσεων, ως και ἐπὶ καθαρᾶς φιλοσοφικῆς θεωρήσεως. Καί, ἵνα μεταχειρισθῶμεν φράσιν νεωτέρου Πυθαγορείου, δ Πυθαγόρας θεωρεῖ τὴν θρησκείαν, τὴν ἐπιστήμην και τὴν φιλοσοφίαν ως μίαν, ὃν ἦνωμένων δ σκοπὸς ήτο, νὰ καταστήσωσι τὸν ἀνθρώπον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ἀντικείμενον τοῦ Πυθαγορείου τρόπου ζωῆς εἶναι τριπλοῦν: δ ἀφθονος θνητὸς βίος και η ἀπόλαυσις παντὸς ἀγαθοῦ, η μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία κατὰ τὸν θνητὸν βίον και η ἀνύψωσις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς πνεῦμα, ὥστε νὰ γίνῃ πεφωτισμένη ψυχή, ταυτιζομένη μὲ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Εἰς ταῦτα περιλαμβάνεται και η μετατροπὴ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἐνάρετον, δι' ης οὗτος καθίσταται δμοιος πρὸς τὸν Θεὸν η ἔξομοιος πρὸς Αὐτόν.

Τὸ ἐπίτευγμα τοῦτο ἀπαιτεῖ πρὸ παντὸς ἀσκήσεις, αἵτινες δνομάζονται «μαθηματικαὶ» η «ἐπιστημονικαὶ».

Αἱ βασικαὶ δὲ κατευθύνσεις πρὸς ἐπίτευξιν πάντων τούτων ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου παρέχονται κατὰ τρόπον ἀποφθεγματικὸν εἰς τὸ βραχὺ μὲν ἀλλὰ κλασσικὸν και μεγαλόπνοον σύγγραμμα τῶν Πυθαγορείων Ἐπη τὰ Χρυσᾶ, τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο τῆς ἀρχαιότητος, δ ἀσφαλῆς ὀδηγὸς εὐτυχοῦς τρόπου ζωῆς, ἀσυγχρίτου μεγαλείου, ἀγνότητος και ἀπλότητος. Διὰ τῆς ἀκολουθίας δὲ τῶν σωτηρίων παραγγελμάτων τῶν Πυθαγορείων τούτων Χρυσῶν Ἐπῶν, ἐπιτελεῖται μνοδος τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, ως

αὗται συστηματικῶς και κατὰ προοδευτικὴν σειρὰν τοποθετοῦνται ἐκεῖ, ἀπὸ τῶν κατωτέρων εἰς τὰς ἀνωτέρας, ἥτοι ἀπὸ τῶν Πολιτικῶν και Καθαρικῶν, εἰς τὰς Θεωρητικὰς και Παραδειγματικάς, διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὰς Θεουργικὰς ἢ 'Ιερατικάς, διότε πλέον οὗτος, εὑρισκόμενος εἰς τὴν βαθμῖδα ταύτην και ἐγκαταλείπων τὸν πρόσκαιρον τοῦτον κόσμον, γίνεται «ἀθάνατος, θεὸς ἀμβροτος, οὐκέτι μνητός»¹.

Μέθοδος σπουδῆς τῆς φιλοσοφίας κατὰ Πυθαγόραν.

Τὴν φιλοσοφίαν ὁ Πυθαγόρας διέχρινεν εἰς θεωρητικὴν και πρακτικὴν. Και ἡ μὲν πρώτη ἀποβλέπει εἰς τὴν σαφῆ και ἀπλῆν θεώρησιν τῆς ἀληθείας, ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὴν ἐφαρμογὴν και ἀσκησιν τῆς ἀρετῆς.

'Η φιλοσοφία βεβαίως εἶναι μία και εἶναι ἀδύνατον νὰ διαιρεθῇ, διότι εἶναι ἀδύνατον διά τινα ἀνθρωπον νὰ ἀκολουθῇ συνεχῶς τὴν μελέτην τῆς φιλοσοφίας ἐπιτυχῶς και νὰ μὴ τὴν ἐφαρμόζῃ ταυτοχρόνως. Εἶναι ἀδύνατον δέ, κατὰ τὸν Πυθαγόραν, νὰ πιστεύῃ τις ἀληθὲς ἐν πρᾶγμα και νὰ πράττῃ ἀντιθέτως. "Ἄλλως ἡ θεωρία μόνη δὲν εἶναι ἐπαρκής πρὸς γνῶσιν τῆς φιλοσοφίας.

'Ως ἐκ τούτου, ἵνα κατέχῃ τις τὴν Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν και νὰ ἔχῃ αὐτὴν ώς «τρόπον ζωῆς», θὰ πρέπῃ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν σπουδὴν αὐτῆς, ἔχων ὑπ' ὄψιν τρεῖς σκοπούς :

1. Νὰ ἀσκῇ γενικῶς τὴν φιλανθρωπίαν, διαπνεόμενος ὑπ' αὐτῆς.
2. Νὰ ἀσκῇ ἐντιμον ἔρευναν (διὰ χρησιμοποιήσεως δηλ. ἐντίμων μέσων).
3. Νὰ ἀσκῇ τὴν ἀρετὴν (ζῶν ἐναρέτως).

Πρὸς ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τούτων ὀφείλει τις νὰ κάμῃ ἐν πλήρες ἔργον πνευματικοῦ και φυσικοῦ ἐσωτερικοῦ καθαρισμοῦ, διὰ νὰ θέσῃ ἐαυτὸν εἰς τὴν ἀπαιτουμένην κατάστασιν τῆς ὁρθῆς, ἀνεπηρεάστου διανοήσεως και νὰ κρατῇ ἐαυτὸν εἰς κατάστασιν προσαρμογῆς.

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ ἔρευνητής ὀφείλει νὰ ἀποφασίσῃ, ὅπως ζητῇ και κατανοῇ τὴν ἀλήθειαν ὅλων τῶν πραγμάτων, ἀδιαφόρως προτέρων γνωμῶν και γνώσεων και ἀκόμη νὰ συντάσσεται μὲ τὴν ἀλήθειαν, ἀδιαφόρως τῶν συνεπειῶν ἢ προσωπικῶν προτιμήσεων. 'Ἐν ἄλλοις λόγοις, ἡ ἔρευνα πρέπει νὰ χωρῇ εὐσυνειδήτως και ἐλευθέρως.

'Ἐκεῖνος δ' ὅστις εἶναι ἴκανός, νὰ ἀναλύῃ ὅλα τὰ εἴδη και νὰ ἀνιχνεύῃ και συνάπτῃ αὐτὰ εἰς δμάδας και δι' ἀντιστρόφου λειτουργίας νὰ ἀνάγῃ εἰς μίαν μόνον ἀρχήν, οὗτος εἶναι ὁ σοφώτατος και πλησιέστατος πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος φαίνεται ὅτι εὔρε τὸ ὑπέρτατον παρατηρητήριον, ἀπὸ τῆς

1. Πυθαγορείων "Ἐπη τὰ Χρυσᾶ, στίχ. 70 - 71. Βλ. Γ. Σακελλαρίου, Πυθαγόρας ὁ Διδάσκαλος τῶν Αἰώνων, ἐνθ' ἀν., σ. 260 κ.ξ.

κορυφῆς τοῦ ὅποίου δύναται νὰ παρατηρῇ τὸν Θεὸν και δὰ τὰ πράγματα, τὰ ἀνήκοντα εἰς τὴν θεότητα.

"Η γνῶσις αὕτη δὲν ἔπιτυγχάνεται διὰ τῶν αἰσθήσεων ἢ τοῦ φυσικοῦ πνεύματος, διότι αἱ γενικότητες εἶναι πέραν τῆς διανοήσεως, ἀλλ' εἶναι κατορθωτὴ μόνον διὰ τοῦ Νοῦ, κατόπιν ἀσκήσεων και σαφοῦς θεωρήσεως. Διὰ τῆς γνώσεως δὲ τῶν γενικοτήτων ὁ ἀνθρωπος καθίσταται ἵκαιος νὰ ἀντιληφθῇ τὴν θέσιν του, νὰ γνωρίσῃ ἑαυτόν, νὰ γνωρίσῃ τὸν Θεὸν και νὰ ἀκολουθήσῃ Αὐτόν.

Κατὰ ταῦτα, ἡ φιλοσοφία πρέπει νὰ γίνῃ κατανοητὴ ὡς ὀλότης. Τὸ ἀντικείμενόν της δέ, πρὸς ὃ σχετίζεται, εἶναι ἀόρατος ἴστος, μία ἀνευ ἀρχῆς σφαῖρα, ἥτις πρέπει νὰ θεωρηθῇ και ἐκτιμηθῇ, ὡς ἐν ἀκέραιον ζῶν σύνολον και οὐχὶ μερικῶς, ἐκ τῶν μερῶν και μερικοτήτων του.

"Ο Πυθαγόρας δὲ τονίζει : "Η φύσις τῆς ἀρχῆς τῶν πραγμάτων δὲν δύναται νὰ ἀποκτηθῇ δι' ἐπιθεωρήσεως μόνον μέρους αὐτῶν. "Ινα κατανοήσωμεν τὰ μέρη, πρέπει νὰ κατανοήσωμεν τὸ σύνολον. "Ἐκεῖνος δ' ὅστις γνωρίζει τὰς γενικότητας, τὸ σύνολον, οὗτος ἔχει ἐπίσης σαφῆ ἀντίληψιν και τῶν ἐπὶ μέρους. Μέγας δὲ κίνδυνος ὑφίσταται πλήρους παρεξηγήσεως τῶν πραγμάτων, ὅταν ἀπ' ἀρχῆς γίνῃ λάθος, διότι ὅταν ἡ ἀληθής ἀρχὴ παραμένῃ ἀγνωστος, οὐδὲν συμπέρασμα συνεπὲς δύναται νὰ εὑρεθῇ.

Δυστυχῶς, θνητοὶ ἀνθρωποι ἡμεῖς, περιωρισμένοι, ὡς εἴμεθα, ὑπὸ τῆς σαρκὸς και μὲ ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς οὗτοι διατεταγμένους, ώστε νὰ εἶναι ἀδύνατον ἀμέσως νὰ ἐποπτεύσωμεν τὴν μεγαλειώδη γενικότητα μὲ ἐν μόνον ἐκκαθαριστικὸν βλέμμα ἢ νὰ τὴν κατανοήσωμεν μὲ μίαν μόνην σκέψιν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, ἀν θέλωμεν νὰ κατανοήσωμεν τὰ πράγματα ὅρθῶς, νὰ ἐπιληφθῶμεν τοῦ ἀντικειμενικοῦ μας σκοποῦ λεπτομερῶς και ἐλιξοειδῶς, βῆμα πρὸς βῆμα και τμῆμα πρὸς τμῆμα, ἔχοντες ὅμως πάντοτε ὑπ' ὅψιν τὴν ὀλότητα, τὸ ἐν και τὰ πολλὰ και τὰ πολλὰ ἐν ἐνι.

"Ἐπὶ παραδείγματι, ἀν θέλωμεν νὰ σπουδάσωμεν τὸν ζῶντα ἀνθρώπον, ὅστις δρᾷ ἐνεργητικῶς και μετὰ νοημοσύνης, ἀν ἀνατομικῶς διαμελήσωμεν αὐτὸν και ἔξετάσωμεν τὰ διαμελισθέντα μέλη του, δὲν δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν σαφῆ ἀντίληψιν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ζῶντος συνόλου, δσονδήποτε και ἀν μελετήσωμεν τὰ μέλη ταῦτα και τὰ συνοψίσωμεν κατόπιν. Κάτι τὸ γέον εὑρίσκεται εἰς τὸν σύνολον ἀνθρώπου, ὅπερ ἀπολύτως θὰ μᾶς διαφύγῃ και τὸ κάτι τοῦτο εἶναι ὅτι ἀξίζει.

Τὸ αὐτὸν συμβαίνει και μὲ τὰς γενικότητας και τὰς πρώτας ἀρχάς. Αὗται κατέχουσι ζωὴν και νόημα, ὅπερ παντελῶς ἐλλείπει ἐκ τῆς ἐποπτείας τῶν μερῶν κεχωρισμένως. Τὰ μέρη τοῦ ἀνθρώπου ἀνήκουσιν εἰς τὴν ἀνατομικὴν ἐπιστήμην, ἐνῷ δ ἀνθρωπος, ὡς λειτουργοῦν σύνολον, ἀνήκει εἰς τὴν φιλοσοφίαν. Τὸ αὐτὸν δὲ συμβαίνει και μὲ τὸν κόσμον.

"Οταν λοιπὸν συμβαίνῃ ἔξετασις τοῦ μέρους μόνον, τοῦτο δὲν δύναται

νὰ δώσῃ σαφῆ γνῶσιν τοῦ συνόλου, ἐνῷ ἔξετασις τοῦ συνόλου δίδει κατανόησιν καὶ τοῦ μέρους.

Διὰ τοῦτο ἐν τῇ σπουδῇ τῆς φιλοσοφίας, ὡς καὶ τῆς ψυχολογίας, καίτοι πολλάκις ἀναγκαῖόμεθα νὰ χωρῶμεν βῆμα πρὸς βῆμα καὶ τμῆμα πρὸς τμῆμα, ἀπὸ καὶ οὐκ εἰς καὶ οὐκ πρέπει νὰ παρεκκλίνωμεν ἀπὸ τῆς ἔξετάσεως τοῦ μέρους καὶ, λαμβάνοντες ἐν δψει τὰς διαδοχικὰς βαθμίδας τῆς προόδου ἐν τῷ συνόλῳ, θὰ προσπαθῶμεν νὰ φανταζώμεθα προκαταβολικῶς τὸ σύνολον. Ἐν τῷ μεταξὺ δέ, θεωροῦντες τὴν γνῶσιν τοῦ μέρους ὡς σχετικὴν ἀπλῶς, πάντοτε πρέπει τοῦτο νὰ ἀναθεωρῶμεν καὶ συντονίζωμεν πρὸς τὸ σύνολον.

"Η ἀλήθεια αὗτη μᾶς ἄγει εἰς τὴν αἰώνιαν ἐνότητα, σύνδεσιν τῶν πραγμάτων, ἥτις εἶναι τὸ βασικὸν θεμέλιον τοῦ ὅλου Πυθαγορείου φιλοσοφίου καὶ κοσμολογικοῦ συστήματος.

"Η κλείς δηλ. τοῦ Πυθαγορείου συστήματος εἶναι ὁ γενικὸς τύπος τῆς ἐνότητος ἐν τῇ πολλαπλότητι, τοῦ ἐνὸς ἔκτυλίσσοντος τὰ πολλὰ καὶ διαπερῶντος τὰ πολλά.

Ταῦτα δὲ πάντα ἐπέιταν ό Μέγας Σοφὸς τῆς Σάμου, διότι ὁ Πυθαγόρας ἦτο πανεπιστήμων καὶ δὴ καὶ φιλόσοφος, πειραματικός, φυσικός, μαθηματικός, ἀστρονόμος, μουσικός, Ἱατρός, σοφὸς θεωρητικὸς τῶν ἀριθμῶν, τὸ δὲ φιλοσοφικόν του σύστημα εἶναι μυσταγωγικὸν σύστημα, κύριος χαρακτηρισμὸς τοῦ ὅποίου ἦτο ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τῆς ἀμυσταγωγήτου κοινωνίας καὶ ἡ ἰδρυσις νέας, ζώσης συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τοῦ ἰδρυτοῦ αὐτῆς.

Καὶ τοιαύτην συνέστησεν ὁ Πυθαγόρας κοινωνίαν, ἐπινοήσας ἴδιον παιδευτικὸν σύστημα, πλῆρες σύστημα ἀγωγῆς, ἐπαρκὲς πρὸς ἀπόκτησιν δι' αὐτῆς πτερύγων ἀρετῆς, διὰ τῶν ὅποίων νὰ αἴρωνται οἱ ἀνθρώποι εἰς τὰ ὕψη, εἰς τὴν θέαν τῶν ἀνω, πρὸς τὴν ἀρμονίαν, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ κάλλος τοῦ Σύμπαντος, ἐν ἄλλοις λόγοις πρὸς τὴν θεότητα καὶ πρὸς αὐτὴν νὰ δμοιάσουν.

Τὸ σύστημα τοῦτο, συμπληρωθὲν καὶ προσαρμοσθὲν ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις καὶ ἀνάγκας τῆς σημερινῆς κοινωνίας, ἐφηρμόσθη καὶ ἀπέδωκεν ἀρίστους καρπούς, κατὰ τὰς ὅμολογίας τῶν ἐφαρμοσάντων αὐτό, εἰς χιλιάδας σχολείων, εἰς φυλακάς, εἰς ἐργοστάσια κ.ἄ., οὐχὶ μόνον ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Χώρᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ἔξωτερικῷ, ἀπὸ τῆς ἀπωτάτης Νοτίου Κορέας μέχρι τῆς Ἰσπανίας κ.ἄ.¹.

"Ἐπὶ πλέον ὁ Πυθαγόρας ἀνέπτυξε καὶ ἴδιον τρόπον διαβιώσεως καὶ διαίτης, δι' οὓς ἐμορφοῦτο ἡ βιούλησις καὶ ὁ χαρακτήρ, οὐχὶ διὰ διδασκαλίας

1. Βλ. Γ. Σακελλαρίου, Πυθαγόρας ὁ Διδάσκαλος τῶν αἰώνων, ἐνθ' ἀν., σ. 273 - 305.

μόνον περὶ ἀρετῶν, οὐχὶ διὰ κηρυγμάτων περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ δι' ἀσκήσεως τῶν ἀρετῶν, μάλιστα δὲ τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς σιγῆς, τὰς ὅποιας οἱ Πυθαγόρειοι καὶ οἱ Ἐσσαῖοι ἔθεώρουν ὡς θεμέλιον τῆς ψυχῆς, ἐφ' οὗ ἐβασίζοντο πᾶσαι αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ¹.

"Ἄλλ" ίδιαιτέρως ἡ ἀξία τοῦ Πυθαγόρου ἔγκειται πρῶτον εἰς τὸ δια
ούντος κατέδειξε τὴν ὑπαρξίαν ἐνὸς μόνου Θεοῦ ἐν τῷ φιλοσοφικῷ αὐτοῦ συστήματι, γενόμενος παγκόσμιος θρησκευτικὸς ἡγέτης. Διὸ δὲ Πυθαγόρας, ἡ ἔξοχωτέρα μορφὴ τῆς ἐποχῆς του, διὰ τῆς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ πέραν αὐτῆς ἀντλήσεως τῆς μεγάλης ἀρχαίας σοφίας, θρησκευτικὸς καὶ συγχρόνως φιλοσοφικὸς γενόμενος χαρακτήρ, δὲν ἥδυνατο νὰ νοῆσῃ τὴν θρησκείαν ἄλλως ἢ ὡς θεραπεύουσαν τὴν πρὸς τὸ «εἰδέναι», πρὸς τὴν γνῶσιν δηλ. φυσικὴν τοῦ ἀνθρώπου δρμήν, δι' ἣς θεραπείας ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔξυγιαίνεται καὶ δι' αὐτῆς ἐπέρχεται καὶ τῆς κοινωνίας ἡ θεραπεία καὶ ἔξυγιανσις.

Διορατικώτατος δὲ ὁ Πυθαγόρας κατεῖδεν δια, δταν αἱ θρησκευτικαὶ πεποιθήσεις ἐκφύωνται ἀπὸ τῆς ζωογόνου φύσης τῆς γνώσεως, οἱ ἡθικοὶ αὐτῶν καρποὶ παράγονται ἀριστοὶ καὶ ἀσφαλέστατοι. Διὰ τοῦτο δὲ ἐκήρυττε: « φυγαδευτέον πάσῃ μηχανῇ καὶ περικοπέον πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ μηχαναῖς παντοίαις ἀπὸ μὲν σώματος νόσον, ἀπὸ δὲ ψυχῆς ἀμάθειαν ». Διὰ τοῦτο δὲ ἡ Πυθαγόρειος ἡθικὴ φέρει χαρακτήρα θρησκευτικόν, ὑπερτάτην ἀρχὴν αὐτῆς ἔχουσα τό: « γνῶναι τὸν Θεὸν » διὰ τοῦ « γνῶθι σαυτὸν » καὶ διὰ τῆς γνώσεως ταύτης « ἔπεισθαι τῷ Θεῷ καὶ δμοιοῦσθαι Αὐτῷ ».

Τὸ γνῶθι δὲ σαυτὸν τοῦτο δύναται νὰ πραγματωθῇ διὰ τῆς ἔνδον σκαψῆς, διὰ τοῦ αὐτοελέγχου τοῦ καθημερινοῦ καὶ διὰ τῆς γνώσεως ταύτης, δηλ. τῆς γνώσεως τῆς ἐν ἡμῖν θείας μοίρας, ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ ἔξασφαλισθῇ καὶ ἐκ ταύτης ἡ ἀκολουθία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δμοίωσις πρὸς Αὐτόν.

Συνδέσας δὲ δὲ Πυθαγόρας τὸ Ὁρφικὸν δόγμα τῆς μετεμψυχώσεως μετὰ τῆς ἐννοίας τῆς ἀνταποδόσεως καὶ ἀνυψώσας εἰς τὴν ὑπερτάτην τῶν ὄντων ἀρχὴν, τὸν Θεόν, κατέστησεν αὐτὸν μοχλὸν ἴσχυρότατον πρὸς τὴν ἡθικὴν τοῦ ἀνθρώπου τελείωσιν.

Τοιουτορρόπως δὲ Πυθαγόρας, θρησκευτικώτατος ὁν, δὲν περιωρίσθη, ὃς οἱ πρὸ αὐτοῦ ἡ οἱ σύγχρονοί του θεολόγοι ἡ καὶ οἱ σημερινοί, εἰς τύπους καὶ μυστηριώδεις διδασκαλίας, ὁν τὸ περιεχόμενον οὐδεμίαν ἤσκει οὔτε ἀσκεῖ σήμερον ἐπίδρασιν ἐπὶ τὴν μεταβαλλομένην γοργῷ τῷ ωυθμῷ κοινωνίαν, ἀλλ' ἔθηκε βαθύτατα τὰ θεμέλια τῆς κοινωνικῆς ἀνομορφώσεως, ἔφυτενσεν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων ἐλπίδας μελλούσης ζωῆς, ἔξαρτήσας αὐτὰς ἐκ τοῦ παρόντος ἐπιγείου βίου, συνέδεσε τὸ παρελθόν καὶ τὸ παρόν

1. Βλ. Γ. Σακελλαρίου, ἐνθ' ἀνωτ. καὶ Τοῦ αὐτοῦ, Τὸ Πυθαγόρειον ἐκπαιδευτικὸν σύστημα καὶ ἡ αἰωνία αὐτοῦ ἀξία, Ἀθῆναι 1955.

τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς μετὰ τοῦ μέλλοντος και οὗτως ἔζωοποίησε τὸ μέλλον διὰ τοῦ παρόντος, διερρύθμισε δὲ και ἐκόσμησε τὸ παρὸν διὰ τοῦ μέλλοντος.

"Η σπουδαιότης τοῦ Πυθαγόρου, ως τοιούτου παγκοσμίου θρησκευτικοῦ ἥγετου, φαίνεται δτι ἐγένετο γενικῶς ἀποδεκτὴ τούλαχιστον κατὰ τὰς ἡμέρας μας, διότι ὅστιμέραι σαφὲς καθίσταται, δτι ὅλαι αἱ εὐρωπαῖαι θρησκεῖαι και ἄλλαι, ἐφ' ὅσον δὲν προῆλθον ἐκ Παλαιστίνης, δύνανται νὰ ἀναγθῶσιν εἰς αὐτόν.

Δεύτερον ἡ ἀξία τοῦ Πυθαγόρου ἔγκειται εἰς τὸ δτι και σήμερον ἡ ἐπιστημονικὴ μέθοδος και ἡ ἐπιστήμη και ἡ φιλοσοφία ὀλόκληρος στρέφεται κατὰ 2500 ἔτη πρὸς τὰ ὅπιστα, τ.ε. εἰς τὸν Πυθαγόραν, τοῦ ὅποίου τὸ κήρυγμα «ἀριθμὸς τὸ πᾶν» ἀναγνωρίζεται και ὁ Πυθαγόρας οὐ μόνον διδάσκαλος τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ και τῶν ἄλλων μέχρι σήμερον φιλοσόφων ἀνακηρύσσεται.

Μετὰ βεβαιότητος δὲ δύναται νὰ λεχθῇ, δτι τὸ θρησκευτικὸν στοιχεῖον εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Πυθαγόρου ὑπερεῖχε και βαθύτατα ἐπηρέασε τοὺς συγχρόνους του. Οὐδεὶς δὲ δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν δύναμιν και ἐπίδρασιν τοῦ Πυθαγόρου ἐπὶ τὴν μεταγενεστέραν θεολογικὴν και φιλοσοφικὴν σκέψιν. Τόμοι ὀλόκληροι θὰ ἦδύναντο νὰ γραφῶσι, περὶ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ Πυθαγόρου ἐπὶ τὸν Ἰουδαϊσμὸν και ἄλλας θρησκείας, διὰ τοῦ Πυθαγορισμοῦ, οὗτινος διάδοχοι ὑπῆρξαν ὁ Χριστιανισμὸς και ὁ Τεκτονισμός. Δὲν θὰ ἥτο δὲ δύσκολον νὰ διακρίνῃ τις τὴν Πυθαγόρειον σκέψιν διὰ μέσου τοῦ Εὐαγγελίου και τῶν Ἀποστολικῶν Ἐπιστολῶν, Ιδιαιτέρως δὲ τοῦ τετάρτου Εὐαγγελιστοῦ, τοῦ Ἰωάννου.

Εἶναι δὲ ἀρχετὸν νὰ εἴπῃ τις μόνον δτι ὁ Πυθαγόρας εἶναι ὁ ίδρυτης παγκοσμίου θρησκείας, ἡ ἐπίδρασις τῆς ὅποίας οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ὑπάρχῃ και τὸ σύστημά του, φιλοσοφικὸν ἡ θρησκευτικόν, εἶναι τέλειον σύστημα ἡ τρόπος ζωῆς.

"Οὖν ἄλλωστε κριτήριον ἀληθοῦς φιλοσοφίας εἶναι, ἀν αὕτη παρέχῃ πρακτικὸν τρόπον ζωῆς, προκειμένον περὶ αἰωνίου ἀξίας πραγμάτων, ἡ ἣν ἔγγηται τοῦ πολιτισμοῦ ἡ δημιουργῆ πολιτισμόν.

Και ὁ Πυθαγορισμὸς ἀμφότερα ἐπιτυγχάνει· και πρακτικὸν τρόπον ζωῆς παρέχει και πολιτισμὸν δημιουργεῖ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ