

Τῇ 8ῃ Μαρτίου 1953 ἀπέθανε καὶ ἐκηδεύθη τὴν ἐπομένην ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Ἀντώνιος Χατζῆς. Εἰς τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ἐχοροστάτησεν ὁ Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Διονύσιος ἐπικηδεῖους δὲ λόγους ἐξεφώνησαν ὁ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μ. Δένδιας, ὁ κοσμήτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. Γ. Ζώρας, ὁ καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας κ. Ἰω. Σταματάκος¹, κατ' ἐντολὴν τῆς Σχολῆς, ὁ καθηγητὴς κ. Κ. Βουρβέρης ἐκ μέρους τῆς Ἐταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, ὁ πρῶην πρωθυπουργὸς κ. Π. Πουλίτσας ἐκ μέρους τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας καὶ τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἐταιρείας, ὁ συνταξιούχος γυμνασιάρχης κ. Λιβαθινόπουλος, ὁ κ. Μαγγίνας, καὶ ὁ κ. Τριβέλλας. Τὴν κηδεῖαν παρηκολούθησε πλῆθος κόσμου καὶ φοιτητῶν.

Τῇ 31ῃ Αὐγούστου 1953, καταληφθεὶς ὑπὸ τοῦ ὄριου ἡλικίας, ἀπεχώρησε τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας κ. Κ. Λογοθέτης. Ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῇ 27ῃς Ἀπριλίου 1953 ὁ κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς κ. Γ. Ζώρας ἐπλεξε τὸ ἐγκώμιον τῆς πολυσχιδοῦς ἐπιστημονικῆς δράσεως τοῦ ἀνδρός, ὑπεγράμμισε δὲ ἰδιαιτέρως τὴν ἐπὶ εἰκοσαεξαετιᾷ ὅλην εὐδόκιμον διδασκαλίαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἣτις ἀνέδειξεν αὐτὸν ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων καὶ φωτεινοτέρων διδασκάλων τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ Σχολὴ ὁμοφώνως διεδήλωσε τὴν βαθυτάτην θλίψιν διὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ σοφοῦ καὶ θαλεροῦ συναδέλφου, ἐξέφρασε δὲ καὶ τὴν εὐχὴν παρατάσεως τοῦ ὄριου ἡλικίας.

Κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας κ. Σπ. Μαρινᾶτος, διὰ τοῦ ἀπὸ 3ῃς Ἰανουαρίου 1953 Β. Διατάγματος (Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τῆς 30ῃς Ἰανουαρίου 1953, ἀριθ. φύλλου 18) μετετέθη εἰς τὴν Α' ἔδραν τῆς Ἀρχαιολογίας.

1. Βλ. κείμενον ἄνωτέρω, σ. 345.

Κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ἡ ἐντολὴ διδασκαλίας τοῦ ἐκτάκτου καθηγητοῦ κ. Στ. Κορρέ παρετάθη διὰ τοῦ ἀπὸ 23ης Μαρτίου 1953 Β. Διατάγματος (Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τῆς 1ης Ἰουνίου 1953, ἀριθ. φύλλου 115) ἐπὶ τριετίαν.

Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1952, ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας κ. Ν. Τωμαδάκης ἐξεφώνησεν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας μὲ θέμα : «Ἡ ἐποποιία τοῦ 1940 – 1941 καὶ ἡ Βόρειος Ἡπειρος», κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν τῆς 25ης Μαρτίου 1953, ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας κ. Γ. Σακελλαρίου μὲ θέμα : «Αἱ ἐπιταγαὶ τοῦ 1821 καὶ αἱ κατευθύνσεις τοῦ ἔθνους».

Ἐπὶ τῇ πεντακοσιοστῇ ἐπετείῳ τῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Σχολῆς, ὁργανώθη πολιτικὸν μνημόσυνον ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, εἶπε δὲ τὸν προσήκοντα λόγον ὁ τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας κ. Δ. Ζακυθινὸς μὲ θέμα : «Ἡ ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ αἱ τύχαι τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ».

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 1952 – 1953, προσκληθέντες ὑπὸ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ὠμίλησαν ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ τῆς ὁδοῦ Σόλωνος οἱ κάτωθι ὁμιληταί :

Νικόλαος Ἐξαρχόπουλος, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς, ἀκαδημαϊκός : «Θεμελιώδεις παιδαγωγικαὶ ἀρχαὶ ἐφαρμοστέαι κατὰ τὴν ἐρμηνείαν τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἐν τῷ Γυμνασίῳ καὶ τῷ Πανεπιστημίῳ».

Φαίδων Κουκουλές, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Δημοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ Βίου τῶν Βυζαντινῶν, ἀκαδημαϊκός : «Τὰ Βυζαντινὰ Πανεπιστήμια».

Ἀντώνιος Κεραμόπουλλος, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Δημοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ Βίου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων : «Ἴλλυροί, Ἀλβανοί, Ἀρβανῖται».

Nevill Coghill, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὁξφόρδης : «Ὁ ποιητὴς Chaucer καὶ ὁ Χριστιανικὸς πολιτισμὸς» (18 Μαρτίου 1953).

Howard Frank Martin Snowden, νέγρος καθηγητὴς τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Howard : α) «Οἱ Αἰθίοπες ἐν τῇ Ἑλληνικῇ καὶ Ρωμαϊκῇ θρησκείᾳ» (30 Ἀπριλίου 1953), β) «Ἡ γενικὴ μόρφωσις ἐν τοῖς Ἀμερικανικοῖς Πανεπιστημίοις» (4 Μαΐου 1953).

André Aymard, καθηγητὴς τῆς Σορβόννης : «Ὁ πόλεμος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξέλιξις ἐν τῇ Ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι» (5 Μαΐου 1953).

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ μετέσχε διὰ μελῶν της εἰς τὰ κατωτέρω διεθνῆ συνέδρια καὶ ἑορτάς.

1) Τελεταὶ ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἐν Αἰγύπτῳ, 15 – 20 Νοεμβρίου 1952. Ἀντιπρόσωπος ὁ καθηγητὴς κ. Ν. Τωμαδάκης.

2) Ἀ' Συνέδριον Μεσογειακῶν Σπουδῶν, ἐν Παλέμφῳ, 12 – 16 Μαρτίου 1953. Ἀντιπρόσωπος Ἀπ. Δασκαλάκης, ἀναπτύξας τὰς ἑλληνικὰς ἀπόψεις ἐπὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν θεμάτων.

3) Θ' Διεθνὲς Βυζαντινολογικὸν Συνέδριον ἐν Θεσσαλονίκῃ, 12 – 25 Ἀπριλίου 1953. Εἰς τὸ συνέδριον τοῦτο μετέσχον τὰ κατωτέρω μέλη τῆς Σχολῆς, ὁμιλήσαντα ἐπὶ τῶν ἐξῆς θεμάτων :

Σ. Κουγέας, πρόεδρος τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου.

Κ. Ἀμαντος, πρόεδρος τοῦ Ἱστορικοῦ τμήματος τοῦ Συνεδρίου : «Περὶ τῶν βυζαντινῶν διαθηκῶν».

Φ. Κουκουλές, πρόεδρος τοῦ Λαογραφικοῦ τμήματος τοῦ Συνεδρίου : Περὶ τοῦ ἔργου του «Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός».

Ἀ. Ὁρλάνδος, πρόεδρος τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ τμήματος τοῦ Συνεδρίου : «Outils et ustensiles de maçon et de charpentier d'après les fresques et les miniatures byzantines».

Δ. Ζακυθηνός, πρόεδρος τοῦ Ἱστορικοῦ τμήματος τοῦ Συνεδρίου.

Γ. Ζώρας, πρόεδρος τοῦ τμήματος τῆς Μεταβυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Συνεδρίου : «Δημῶδες ποίημα περὶ τῶν κατορθωμάτων τοῦ αὐτοκράτορος Καρόλου τοῦ Ε' (κατὰ τὸν ἀνέκδοτον Βατικανὸν ἑλληνικὸν κώδικα 1624)».

Ν. Τωμαδάκης, πρόεδρος τοῦ τμήματος Βυζαντινῆς φιλολογίας τοῦ Συνεδρίου : «Ὁ μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) ἐποικισμὸς αὐτῆς».

Γ. Μέγας : «Ὁ Μιχαὴλ Ψελλὸς ὡς λαογράφος».

Γ. Σπυριδάκης : «Περὶ δυσσιώνου σημείου πρὸ τῆς θανατώσεως τοῦ Καίσαρος Βάρδα».

4) Διεθνὲς Συνέδριον Ἰστορικῆς Φιλολογίας, ἐν Δυτικῷ Βερολίνῳ, 25 – 31 Μαΐου 1953. Ἀντιπρόσωπος ὁ καθηγητὴς κ. Κ. Βουρβέρης, ὁμιλήσας «Περὶ τῆς διακονίας τοῦ κλασσικοῦ φιλολόγου εἰς τὴν μεταπολεμικὴν κοινωνίαν».

5) Δ' Συνέδριον τῶν Ἰστορικῶν τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ἐν Στρασβούργῳ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, 4 – 12 Αὐγούστου 1953. Ἀντιπρόσωποι : Ἀπ. Δασκαλάκης καὶ Δ. Ζακυθηνός, διατυπώσαντες τὰς ἑλληνικὰς ἀπόψεις ἐπὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν θεμάτων καὶ λαβόντες ἐνεργὸν μέρος εἰς τὰς ἐπιστημονικὰς συζη-

τήσεις τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Ἱστορίας τῶν Νεωτέρων χρόνων.

Τῇ 22α Ἀπριλίου 1953 ἐγένοντο τὰ ἐγκαίνια τῆς ἰδιαιτέρας βιβλιοθήκης τοῦ Τμήματος Ἀγγλικῶν Σπουδῶν. Τὸν πυρῆνα αὐτῆς ἀπετέλεσαν τὰ βιβλία ἀγγλικῆς φιλολογίας, τὰ παραχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Σπουδαστηρίου Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας. Ἡ βιβλιοθήκη μεταγενεστέρως ἐπλουτίσθη διὰ σημαντικῶν δωρεῶν τοῦ Βρετανικοῦ Συμβουλίου, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς, τῶν καθηγητῶν κ.κ. Blackstone, Σακελλαρίου κ.ἄ.

Τὸ Ἀρχαιολογικὸν Σπουδαστήριον καὶ τὸ Ἐργαστήριον Πειραματικῆς Παιδαγωγικῆς παρέλαβον τὴν διὰ τῆς διαθήκης τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τῆς Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας Γ. Οἰκονόμου κληροδοτηθεῖσαν ἀρχαιολογικὴν καὶ παιδαγωγικὴν αὐτοῦ βιβλιοθήκην, τὰ δὲ βιβλία ἐτοποθετήθησαν εἰς εἰδικὰς βιβλιοθήκας, φερούσας τὴν ἐπιγραφὴν : «Δωρεὰ Γ. Οἰκονόμου».

Ἡ ἐτησίᾳ ἐκπαιδευτικὴ ἐκδρομὴ τῆς Σχολῆς ἐπραγματοποιήθη εἰς Πελοπόννησον, κατὰ μῆνα Μαΐιον 1953 μὲ τὴν συμμετοχὴν ἑκατὸν φοιτητῶν καὶ φοιτητριῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν καθηγητῶν κ.κ. Μαρινάτου, Ζώρα, Μέγα, Κορρέ καὶ Edwards. Οἱ ἐκδρομεῖς ἐπεσκέφθησαν τὴν Κόρινθον, Πάτρας, Πύργον, Τρίπολιν, Καλάμας, Ναύπλιον καὶ ἄλλα κέντρα τῆς Πελοποννήσου. Εἰς τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους, Ὀλυμπίαν, Μεγαλόπολιν καὶ Πύλον ὤμιλησε διὰ μακρῶν ὁ καθηγητὴς τῆς Ἀρχαιολογίας κ. Σπ. Μαρινᾶτος.

